

kijk voor actuele data op
www.mannenwerk.org

MidWinter Viering

MannenWerk evenement in het teken van de Winter ZonneWende

Het Yule-Feest en de MidWinter Viering

Op 21 december bereikt de zon het laagste punt van het jaar. Voor de oude Noorse en Germaanse volken was deze dag een jaarlijks terugkerend heilig moment. Het was de dag in de tijd die de overgang van het oude naar het nieuwe markeerde. Het was een moment van bezinning en men stond stil bij het leven. De zon, de natuur en de Goden die zoveel hadden gebracht werden bedankt en geëerd. In de avond en donkere nacht die volgde werd het leven gevierd tijdens het Yule-feest. Het WinterVuur werd aangestoken. Dennenbomen werden versierd met kaarsjes. Er werd gegeten en gedronken. Verhalen werden verteld. Voorbereidingen werden getroffen voor het jaar dat komen ging. Intenties, verlangens en wensen werden uitgesproken. En bij het aanbreken van het ochtendgloren lieten de oude volken zich zegenen door de terugkeer van het Licht...

Yule, de ZonneWende & MannenWerk

Vanuit MannenWerk vinden we het waardevol om ook jaarlijks stil te staan bij het Yule-feest en de Winter ZonneWende. Dat doen we door met oud-deelnemers bij elkaar te komen in een intieme en rituele setting en het leven met elkaar te vieren. Tijdens onze MidWinter viering kijken we gezamenlijk terug op het jaar dat achter ons ligt. We bedanken dat wat het leven ons gegeven heeft. We begeleiden de Zon naar zijn laagste punt en nemen afscheid van het Licht en daarmee ook afscheid van dat wat we los willen laten. In kerstsferen, begeleid door de wijsheid van Cernunnos, de Heilige Heer van de Winter, vieren we het leven en wachten we vol verwachting en verwondering op het opkomen van de nieuwe Zon.



De Uitnodiging van MannenWerk

Vanuit verbondenheid met jezelf, en in verbinding met andere mannen en de wereld om je heen nodigen we je uit om m.b.v. oefeningen, expressie en rituelen te voelen waar je nu staat als Man. Waar ben je vandaan gekomen dit jaar? Wat is voor jou van betekenis geweest? Wat heeft je geraakt? Wat heeft je bewogen? En waar ga je naar toe? Welke signalen kom je tegen? Wat trekt je aan? Voor welke opgave sta je het komend jaar? Welk verlangen drijft jou als man naar welk licht? Welk Licht wil jij verwelkomen? Als je je geroepen voelt het Yule-feest met ons te vieren laat het ons dan weten. We zullen je met open armen ontvangen op de manier zoals je dat van MannenWerk gewend bent.

Praktische Informatie

Het MidWinter evenement begint op zaterdag om 14.00 uur en eindigt op zondag om 12.00 uur. Actuele data en de kosten voor de viering staan vermeld op onze website www.mannenwerk.org. De kosten zijn inclusief begeleiding, overnachting op een prachtige locatie en een heerlijk kerstdiner incl. drankjes.

Het evenement vindt plaats op Het Gunnen, Groesbeekseweg 30 te Mook (vlakbij Nijmegen).

Je kunt je opgeven door via de website van MannenWerk: www.mannenwerk.org/midwinter

